



ALLBREVET

ALLHUSETS GEOGRAFI

Allting flyter. Tiderna förändras och människorna och tidsandan med den. Förr bodde vi i skogen av nödvändighet och mörkret var vår vän. Nu är livet i skogen en sort lyx. Vissa lyckas bära traditionen vidare på plats, andra smiter ut ur civilisationens gravitation för att andas på riktigt.

Så även i Björkfors. Lite lätt desperat försöker vi att motstå tidens tand och vårda skogens arv. Don Quichot skulle ha förstått vad vi håller på med. Bredbandet skulle varit hans lans och skolan hans väderkvarn. Och vår strid är inte förgäves. Men vid uppnådd gymnasieålder tar staden över. Då räcker inte förbränningsmotorerna till utan barnen rider med Sancho Pancha till staden. Inte som offer men som belöning för uppnådd mognad.

Men hemma i byn förblir skogen bygdens ledmotiv. Utan skog ingen by. Björkens fors - människornas utkomst. Med eller utan bredband. Men för att vidmakthålla att människor är mer än "natur" så finns som tur Allhuset för att bidra med socialt umgänge och lite kultur: Glöggmingel med fint Luciatåg med ackompanjemang av gitarr och Ricks klarinett! Och så förstås gott fikabröd som Ann-Britt bakat.

Soppkväll, på initiativ av Mattias och Mia, ärtsoppa, våfflor, kaffe, kaka och fia med knuff. En riktig höjdare enligt de närvarande. Rick och Lindas holländska skridskofantaster var med för att dela Allhusets glädje och fylla de något tunna leden.

Och nu när vårens vankas tar Allhuset ett steg framåt och organiserar påskpyssel, filmkväll, fotoutställning och så förstås Valborgsmässofirande. Ekonomiskt klarar sig Allhuset för övrigt rätt bra. Inget överdådigt men dock ett överskott på runt 10.000 kronor. Björkfors marknad, kommunbidrag och medlemsavgifterna ifrån 36 medlemsfamiljer är de största inkomstposterna. Och så har Rick sökt projektbidrag från Kinda Sparbank på 15.000 kronor för en beamer och lämplig belysning för kommande utställningar. Allt för att "breda kontaktytorna och skapa sammanhang i vår lilla gemenskap". Kommer det att lyckas? Kommer byn att överleva som by eller tar attraktionsparken över? Spelar kanske egentligen inte så stor roll så länge vi trivs tillsammans.

Läs vidare och få del av lite byhistorik och en kärleksförklaring av några stadsbon som hittat hem till Riörkfors



MINNEN FRÅN SLUTET AV 50-TALET

... hur det såg ut på torget en lördag i Björkfors. Folket som bodde i byarna och husen utanför samhället åkte på den tiden på lördagar till "byn" d.v.s. Björkfors samhälle, för att bland annat uträtta alla sina bank och affärsärenden. De färdades hit per cykel, motorcykel, hästskjuts, traktor, båt, en och annan åkte bil medan somliga kom gående.

Och var de väl inne i "centrum" kunde de välja bland inte mindre än tre speceriaffärer: Leanders, Hoffstedts eller Olssons affär. På lördagar hade även Hahnes charkuteri och köttaffär inifrån Kisa öppet i Villaborgs källare. Oftast var det Olle Albertsson som stod bakom disken.



Edith Nilsson hade textilaffär (hon sålde garner, tyger sytillbehör mm) i Forsvik, där Mia och Henrik idag bor, medan Föreningsbanken hade sin verksamhet förlagd till Lindgården.

Bankärendena sköttes bl.a. av Axel Pettersson från Ryda. Kaféet som också låg på Lindgården, drevs av Birgit Pettersson. Hon bakade fantastiska wienerbröd och franska våfflor och annat smakfullt bröd.

I Villa Rosenäng fanns postkontoret som förestods av Sig-Britt Carlsson medan hennes make, Ruben Carlsson, var lantbrevbärare till kunder runtom i Oppeby socken. Ruben skötte även sophämtningen samt eldade Björkfors bastu, där även skolbarnen bastade en gång i veckan.

Dessutom fanns det frisörsalonger på nedre våningen i Villa Rosenäng. Där klippte frisörmästare Håkansson herrarna och fru Håkansson gjorde damerna fina i håret.

Smidesmästare Karl-Gustav Djärv drev Björkfors smedja med smidesarbeten samt skodde böndernas hästar som hovslagare. Vidare hade han uppgiften som vattenverksskötare åt Elbolaget Forskraft i Åtvidaberg. Arbetet innebar att han öppnade "stämnet" från sjön Björken varefter vattnet forsade ner i vattentuben ner till kraftstationen vid Åsunden.

Därefter fasade han in generatorerna för att ge ström till samhället.

I fastigheten Haga bodde skräddarmästare Eskil Hjelm med familj. Han sydde kostymer, ändrade och sydde om olika klädesplagg.

Björkfors Andelstvättstuga (gula fastigheten granne med bastun) drevs i tvättstugeföreningens regi. Arbetade där gjorde Anna-Lisa Djärv och Alice Andersson.

På nuvarande "Gröna Plan" fanns ett stort trädgårdsland som disponerades av hyresgästerna i Värmlandsbyggningen. Visst fanns det flera verksamheter i samhället men inte i anslutning till torget.

När alla ärenden var uträttade hade säkert all denna service som fanns då utnyttjats på något sätt och bidragit till den levande landsbygden.

Dagen kunde avslutas med en kopp kaffe och tilltugg på kafé Lindgården.

Vid pennan Anne-Britt Pettersson

2





KÄRLEK VID FÖRSTA ÖGONKASTET

Första gången vi kom till Björkfors var det ännu sommar. Vi hade tagit den längre vägen från Linköping via Kisa, som jag mindes från mina tidiga tonår då ett besök i Tolvmannabacken var någonting man hoppades på. Från Motala var det nämligen närmare till Omberg, vintertid, om snön låg. Men nu var det som sagt sommar.

Vi hade letat sommarhus i fyra år. Jag har räknat och överdriver inte om jag säger att vi då, före Björkfors, varit inne i fler än fyrtio hus runtom i Sörmland och Östergötland. Min moster hade nyligen sagt att jag aldrig skulle hitta ett hus – så många och höga krav som jag hade på hus och omgivning. Men då hade vi inte varit i Björkfors.

Och så, när vi i augusti 2012 körde in i Björkfors för allra första gången, genom kurvan och utsikten över Björkern plötsligt öppnar sig, sade min dotter Sujata, då 9 år gammal: Mamma, det ser ju precis ut som i Schweiz! Och det är ju faktiskt alldeles sant. Det var sant då. Och det är fortfarande lika sant. Det kuperade landskapet. Vattnet. Byn. Ljuset. Mörkret. Grannarna. Hjälpsamheten. Nyfikenheten. Uppfinningsrikedomen. Själständigheten.

Huset var: Här kan vi bo! Och som från en sagobok, den fantastiska trädgården. Trädgården till: Vad jag ska vårda, vad jag ska ge upp, vad jag ska förändra.

När jag svävar ut i för mycket otydlighet eller drömande tankar om vad som är möjligt och inte, finns Annika ofta där och tar mig tillbaka till verkligheten och mer realistiska möjligheter. Mer stenar. Färre rabatter. Tack, Annika! I sommar tar vi bort det fula staketet! Jag lovar. Tillsammans.

Vi hade picknick-korg med oss den där första gången. Vi åkte upp till Idhult och häpnades över utsikten. Här, i södra Östergötland, kunde varit södra Norrland. Varför envisas vi med referenser till andra platser när den plats vi funnit har allt vi kan önska? Vet inte. Men kan berätta, att:

I somras firade jag 50 år. I Björkfors. Det var fest i dagarna tre (eller egentligen i två veckor). Utan hjälp från mina fantastiska grannar och vänner hade det inte varit möjligt. Min översvallande trädgård, där regnet först hängde i luften och molnen skingrade sig lagom till tårtkalaset (de första gästerna anlände med paraply), och sedan Valö festplats med Basunda-lamm och DJ: Det blev verkligen en fantastisk kväll. Så sent som för någon vecka sedan sade en av mina allra bästa vänner: Allt var magiskt, precis allt!

Från allra första mötet med Björkfors har vi känt oss välkomna – och mer än så. Vi har känt oss som hemma. Vi har hittat vår plats. Den vi alltid längtar till när vi inte är där.

Sjöliden blev vårt. För det är vi oändligt glada och tacksamma.

Christina och Sujata





AKTIVITETSKALENDER

Påskpyssel , lördag 19 mars kl 14

Mirjan ordnar pysslet. Rick och Linda kommer med barnen och ringer runt för att få fler intresserade. Ann-Britt bakar rulltårta.

Hjärt-lung-räddningskurs

Planeras under våren, Rick återkommer med datum.

Filmkväll sön 24 april kl 18

Ann-Britt har köpt fyra filmer från Kisa bibliotek. De visar hur det var förr i Kisa. Tårtkalas planeras. Ann-Britt bakar!

Valborgsfirande lördag 30 april ca kl 17-18

Våren hälsas formellt välkommen med talare, vedkasar, korv och läsk. Särskild inbjudan kommer senare under våren.

Fredag 29 maj Fotoutställning

Två personer från bygden kommer att ordna utställning med naturfoton från Björkfors med omnejd.

Lördag 18 juni - Björkfors marknad

Detaljplanering följer längre fram.

Första söndagen i augusti - Jazz på bryggan

Björkentrampet

Detaljplanering följer längre fram.

ALLHUSET

Glöm inte att fastigheten som gett namnet åt vår förening även hyrs ut till privatpersoner för möte, fester, konferenser och andra aktiviteter.

För att hyra Allhuset kontakta Rick Veen på telefon 60047 eller info@allhusbjorkfors.se

Prisexempel: Hyra för en heldag till medlem eller ideell förening är 750 kr.

För mer information: www.allhusbjorkfors.se

Det var det för denna gång. Gör nu som blommaorna och vänd ditt ansikte mot solen. Och titta inte för mycket bakåt men se framförallt framåt!

Allhusets styrelse

